



In memoriam

*Peter Packbier*

30 mei 1957

26 maart 2020

Zijn glimlach, het volle koffer op wieltjes achter hem aan, goed gemutst. Vrijwel altijd vrolijk trok hij aan je voorbij, op weg naar een klas in F006. Peter Packbier mocht het afgelopen jaar niet meer die toer maken; hij moest vechten om zijn gezondheid. Afgelopen donderdag 26 maart heeft hij de strijd echt moeten staken. Het beeld blijft.

Peter Packbier was altijd een onderwijzman en zijn hart lag bij de minder sterke leerlingen. Hij was werkzaam als docent VSO en richtte zijn aandacht en energie op leerlingen van de Anti-afdeling en functioneerde als ambulante begeleider van de 'rugzak-leerlingen'. Werkte ook op een Maastrichtse basisschool om vervolgens het docentschap in het Voortgezet Onderwijs te accepteren, alwaar Nederlandse Taal, wiskunde en rekenen tot zijn takenpakket behoorden.

In schooljaar 2012-2013 startte Peter Packbier binnen Groenewald als rekendocent én flexdocent. Het opzetten van het rekenonderwijs in het VO was een uitdaging die hij graag aanging, doch bovenal het werken met de minder sterke leerlingen was zijn grootste passie. Het voeren van gesprekken met ouders, die grote zorgen om de rekenvaardigheden van hun kind hadden, mondde altijd uit in gerustgestelde en volvertrouwen-zijnde gezichten.

Dat beeld blijft!

Wij wensen zijn echtgenoot, zijn dochter en haar jonge gezin heel veel sterkte toe in het dragen van dit verlies. Peter Packbier wilde nog heel veel betekenen voor zijn naasten.

Dat beeld blijft!